

Van de redactie

Parochieblad

We nemen het allemaal maar als vanzelfsprekend aan. Regelmatig komt er een parochieblad in de bus. Wat daar allemaal bij komt kijken heeft meestal niet echt onze aandacht. Dat is ook niet erg, maar alles draait voornamelijk om vrijwilligers die daar veel tijd en moeite insteken.

Je hebt, naast de pastores, veel werkgroepen, die kopij aanleveren. Ook het bisdom levert stukken aan. Het bestuur laat regelmatig van zich horen en door veel instanties en organisaties worden ook stukken aangeleverd.

Daarna gaat de redactie alles ordenen en verpakken in een ontwerp parochieblad. Hierna komen de drukkers aan bod. Zij zorgen ervoor dat alles op papier komt.

Daarna is er nog een vouwgroep die alle blaadjes in de goede volgorde legt, vouwt en voorziet van een nietje.

Dan kan het naar Dhr. Werkman. Deze zorgt dat alle bezorgers het juiste aantal parochieblaadjes krijgen en verstuurt een deel per post.

Als alle radertjes op de juiste manier, en op tijd hun werk doen heeft u op enig moment het parochieblad in huis.

Helaas komt het nog wel eens voor dat er een radertje tussenuit valt. Soms stoppen mensen met dit werk, bv. omdat ze het al zoveel jaren doen. Soms geven ze aan dat ze het deze keer niet kunnen doen omdat ze ziek zijn of met vakantie gaan.

Als dit gebeurt stopt het hele proces omdat er afspraken zijn gemaakt op welke data mensen hun deel van het werk gaan doen.

Het zou prettig zijn als er enkele mensen zich bereid verklaren af en toe ook een deel van de werkzaamheden te doen, al was het alleen maar bij calamiteiten. Schroom u niet en geef u op. Het is leuk en dankbaar werk en geeft veel voldoening als je het eindresultaat ziet.

Namens de redactie

André van Belkom

Van de pastores....

Beste Parochianen,

De zomer die ons elk jaar weer uitnodigt tot vakantie nemen en rustiger aan doen. De zomer die ons laat puffen van de hitte en verlangen naar regen. Voor de een is de zomer te snel voorbij en voor de ander duurt hij eindeloos voort. Het is een tijd van loslaten, niet te veel vast zitten aan agenda's en afspraken, de vakantie komt eraan. Voor menig een is de vakantie een tijd van reizen of heerlijk bijkomen van de drukte van het afgelopen jaar. In ons leven gebeurt er van alles, te veel om op te noemen en dan kan rust een goed middel zijn om alles een plaats te geven. De vakantie betekent ook: vrienden moeten missen die naar verre oorden gaan, een zonnig kaartje ontvangen en dan kan de eenzaamheid je overvallen, kan het moeilijk worden. Gelukkig heeft God nooit vakantie. Hij is er altijd en dan ook nog wel voor ons. Hij is altijd met ons bezig, probeert ons te inspireren tot het Goede; soms in het grote en vaak in het kleine. Als de vakantie ons in staat stelt om echt rust te nemen dan zou het fijn zijn om te kunnen groeien in dankbaarheid naar God toe. Onlangs las ik een mooi gedicht van Willy van de Vyvere dat ik graag met u wil delen:

Dank u Heer de Schepper

Dank U Heer de Schepper van het ganse Heelal.

Wij danken U oprecht van harte, wij allemaal.

Dank U voor onze prachtige natuur.

Het zonlicht, het water en het vuur.

*Dank U voor de vogels, de dieren, de bloemen, de insecten,
het groen.*

*Dank U voor de oceanen, stromen, rivieren, vijvers, het
plantsoen.*

Dank U voor de overvloed in onze noordelijke streken.

Dank U voor de vruchtbare aarde, de grachten en beken.

Dank U dat we hier reeds jaren in vrede mogen leven.

*Dank U voor de miljoenen kleine dingen.
Die wij gratis uit Uw handen ontvingen.
Dank U duizend maal voor alles wat we kregen.
Het is werkelijk voor ons een ware Godszege.*

Ik wens u een fijne vakantieperiode ook namens mijn collega
Pastor Gies.

Pastor Józef Okonek pr.

Parochiebladbezorging

Na 20 jaar boekjes vouwen en verspreiden zijn we van plan om na de vakantie er mee te stoppen. We hopen dat er anderen zijn die dat van ons willen overnemen.

Jaap en Sjoerdje Werkman-Kingma

Als er mensen zijn, die hier iets in willen betekenen, geef dit dan even door aan de redactie.

Van het bestuur

De vitrinekast: een cadeau van en voor ons allemaal!

Bij het 150 jarig jubileum heeft de parochie zichzelf een cadeautje gedaan in de vorm van een vitrinekast.

Met de expositie op 28 mei lagen de eerste spullen erin.

Velen van u hebben er al in staan kijken.

Wat zou u/jij er als parochiaan graag in willen leggen?

Waar bent u/jij nieuwsgierig naar?

Iets uit het verleden of iets voor de toekomst?

Denkt u/jij: ik zou weleens willen weten wat andere mensen daarvan hebben...

Stefanusvuur jaargang 56 – nr 4



of heeft iemand zulke dingen nog?

Weet u/jij **onderwerpen** of **voorwerpen** die in de vitrinekast uitgesteld kunnen worden,

laat het ons dan even weten. Dan is en blijft de vitrinekast elke keer weer **een cadeautje van en voor ons allemaal**.

Als eerste aanzet is in juli en augustus de kast ingeruimd met spullen over de RK-kerk aan het Zuideinde. Onze archivaris Aad van der Klaauw zal dit verzorgen.

Hebt u/jij belangstelling om de kast te helpen inrichten of heeft u/jij onderwerpen meld dit

dan bij een lid van de werkgroep liturgie (Piet Krijnen, Annet Ouwehand, Sabine Wijfjes) of bij Aad van der Klaauw.

Van het secretariaat

Doopviering in onze parochies

Als u uw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u zich aanmelden via e-mail bij het Inter-parochieel secretariaat (info@rk-parochies.nl) of telefonisch rechtstreeks bij een van de pastores.

Bereikbaarheid van het secretariaat tijdens de zomervakantie

Het Inter-parochieel secretariaat is tijdens de zomervakantie een week dicht. Dit is week 32, van 8 t/m 14 augustus 2011. U kunt altijd vragen stellen via de mail. Deze wordt, behalve in bovengenoemde week, wel behandeld. Telefonisch zijn we de 6 weken van de zomervakantie niet bereikbaar (van 25 juli tot 5 september 2011).

Op dinsdag 6 september zijn we weer aanwezig van 9.30 tot 11.30 uur voor al uw telefonische vragen

Namens het secretariaat wensen wij u een mooie zomervakantie toe

Regien & Jackie

Werkgroepen

Berichten van de werkgroep Liturgie

Crèche

Opvang van de allerkleinsten in de crèche tijdens de viering is niet meer mogelijk. Er zijn te weinig begeleiders over. Daarom wordt in de hal van de kerk een lijst opgehangen waarop men zich kan opgeven om tijdens bijzondere vieringen (Kerst, Pasen, Palmпасen) de crèche op zich te nemen. Het is jammer dat we voor jonge gezinnen deze service voorlopig niet meer kunnen bieden. Hopelijk zijn er in de toekomst meer gegadigden om de crèche weer nieuw leven in te blazen.

Maria ten hemelopneming

Maria-Tenhemelopneming wordt in de RK-Kerk jaarlijks gevierd op 15 augustus. In het Nederlands taalgebied wordt het feest in de volksmond ook wel Maria-Hemelvaart genoemd. Herdacht wordt dat Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven door God in de hemel werd opgenomen. Spreken van een hemelvaart is dus minder correct, omdat Maria niet op eigen kracht ‘opsteeg’, maar door God aan de aardse werkelijkheid werd onttrokken. Dit geloofsgegeven is voor de Rooms-Katholieke Kerk zo belangrijk dat Maria-Tenhemelopneming net als Kerstmis een liturgisch hoogfeest is. Dat in de traditie het sterven van Maria samenvalt met haar tenhemelopneming heeft te maken met de diepe overtuiging dat de dood van de Heilige Maagd vanwege haar zondeloosheid geen vat op haar had. Vandaar dat men liever spreekt van Maria’s ontslapping dan van haar dood. (bron: Katholiek Nederland)

Ziekenzondag

Zondag 11 september wordt in de eucharistieviering aan dacht besteed aan ziekenzondag. Katholieken zetten tekenen van goddelijke volmacht door bijvoorbeeld te zalven bij de sacramenten van het Doopsel, het Vormsel, en de Ambtswijding. Er bestaat in de katholieke kerk daarnaast een belangrijke zalving die niet op het bevestigen van goddelijke volmacht, maar op het verzachten van leed is gericht. Dat is het sacrament van de Ziekenzalving, ook wel Heilig Oliesel genoemd.

Namens de werkgroep Liturgie
Hartelijke groeten, Taco Hofland.



Gezocht pianisten en/of organisten
die mee willen werken aan Taizé-vieringen in
het Erfdeel.

Wat betekent dit?
ca. 2 vieringen in het jaar op zondagavond in
het erfdeel

- muzikale begeleiding van de liederen tijdens de viering
- meedenken over liedkeuze voor de viering, 1 avond voorbereiding per viering
- eventueel zorgen voor extra muzikale versterking met zang en/of andere instrumenten

Een Taizé-viering is een bijeenkomst die veel lijkt op een vesper, maar wel met een geheel eigen, meditatief, karakter. Stille en het zingen van liederen uit Taizé zijn de belangrijkste onderdelen. De vieringen zijn open voor wie zich aangesproken weet, zoals ook Taizé zich niet bindt aan één kerk.

Vindt u/jij dit leuk neem dan contact op met: **Willemijn van Schilfgaarde**,
telefoon 0522-255194.

Bedevaart naar Kevelaer

Vanuit O.L.Vr. Basiliek in Zwolle naar Kevelaer op 16 en 17 Augustus
2011

1^e dag

- vertrek vanuit Zwolle om 8.30 uur (om 8.00 uur eerst ochtendgebed)
- Aankomst Kevelaer 11.30 uur
- 14.00 uur rondleiding door Kevelaer
- 16.00 uur vertrek voor de kruisweg in het Kruiswegpark.
- 18.00 uur Diner
- 19.30 uur Eucharistieviering + lichtprocessie

2^e dag

-8.00 uur ontbijt

-9.30 uur Eucharistieviering. Daarna koffie

-12.00 uur Diner

-16.00 uur vertrek

Opgave vóór 1 augustus bij R. Nijkamp-Wiggers (Broedermeester)

Tel: 0570-522521; nijkamp-wiggers@home.nl

Reiskosten: € 35,- (excl. Verblijfkosten)



ONZE KERKEN

BEILEN, ROOMS-KATHOLIEKE KERK

In 1957 werd het kerkgebouw met orgel gekocht van de Gereformeerde kerk, die een nieuwe kerk bouwden aan de Witte Valkenstraat.

Door de jaren heen vertoont het orgel steeds meer gebreken. In juli 2005 zijn er vergevorderde plannen om het instrument een algemene revisie te laten ondergaan door Pels & van Leeuwen.

In de parochie en daarbuiten worden diverse acties gevoerd om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Naast onze parochianen hebben ook instanties van buiten de parochie zoals het Skanfonds uit Hilversum, SNS-fonds Wildervank uit Wildervank en Rabobank Beilen-Wijster een flinke duit in het zakje gedaan.

In 2006 zijn de financiën voor de restauratie rond. Het wachten is nu nog op toestemming vanuit het Bisdom. In januari 2007 wordt bekend gemaakt dat de restauratie kan worden uitgevoerd.

Adviseur namens de KKOR (Katholieke Klokken en OrgelRaad) de restauratie is Frits Haaze uit Lemmer.

Op zondag 20 mei 2007 wordt het gerestaureerde orgel weer officieel in gebruik genomen met een mis door de Bisschop van Groningen mgr. dr. W.J. van Eijk.



Het volgende Stephanusvuur komt uit op 14 september 2011. Voor het nummer “start nieuwe seizoen” van het Stephanusvuur jaargang 56-nr. 5 moeten de bijdragen vóór 7 september bij de redactie zijn. De geldigheid van dit blad loopt van 14 september tot 26 oktober.

Overige

Nieuwsbrief “overHoop” van ons Bisdom

Ons Bisdom geeft een digitale nieuwsbrief “overHoop” uit voor eenieder, die geïnteresseerd is in wat er in ons Bisdom gebeurt. Hebt u belang bij het ontvangen van deze gratis nieuwsbrief dan kunt u dit melden via: nieuwsbrief@bisdomgroningenleeuwarden.nl . Na aanmelding wordt de nieuwsbrief gratis per e-mail toegezonden.

Nationale Ziekendag 11 september 2011

Nationale Ziekendag, de tweede zondag van september, is een initiatief van de Zonnebloem, dat tijdens het 25-jarig jubileum van de vereniging in 1974 is gestart. Het doel was om Nederlanders bewust te maken van de zieken en gehandicapten in hun eigen leefomgeving en om contact en integratie tussen zieken/gehandicapten en hun ‘gezonde’ omgeving te bevorderen.

In het jubileumjaar 1999 is binnen de Nationale Vereniging besloten om te gaan werken met jaarthema's. Veel Zonnebloemafdelingen besteden extra aandacht aan het jaarthema op of rond Nationale Ziekendag. Ook in veel kerken staat het jaarthema op die zondag centraal.

De laatste jaren is de week voorafgaand aan Nationale Ziekendag gedoopt tot 'Week van de Zonnebloem', een week waarin de Zonnebloem bij het Nederlands publiek aandacht vraagt voor het belang van haar werk voor zieken en gehandicapten. De aandacht in de landelijke publiciteit wordt gericht op de 'Week van de Zonnebloem'. Nationale Ziekendag maakt daar nog deel van uit en krijgt vooral op plaatselijk en regionaal niveau specifieke aandacht.

Voor meer informatie: www.zonnebloem.nl

Museumpark Orientalis in de weekenden geopend

In 2011 is Museumpark Orientalis beperkt open voor publiek in verband met grootscheepse restauratie- en renovatiewerkzaamheden. Het museum biedt het publiek echter graag de kans om van het park en haar geschiedenis te genieten en de restauratie te volgen. Van 25 juni tot en met 30 oktober is het museum alle weekenden voor publiek geopend. Tijdens deze weekenden worden publieksactiviteiten aangeboden.

Voor informatie: www.museumparkorientalis.nl

Over ikonen en sprookjes

Onder de intrigerende titel ‘Over ikonen en sprookjes’ wordt deze zomer van 17 mei tot en met 27 augustus in het Ikonenmuseum in Kampen een heel bijzondere expositie gehouden van ongeveer 100 lakvoorwerpen uit particulier bezit.

Na de Russische revolutie in 1917 werd het schilderen van religieuze afbeeldingen en dus van ikonen verboden. Om alsnog hun vakmanschap te kunnen blijven beoefenen, schakelden de ikonenschilders over op het schilderen van lakdozen waarop Russische landschapstaferelen, sprookjes, historische gebeurtenissen en portretten werden afgebeeld. Soms staan op een enkel voorwerp afbeeldingen die verwijzen naar de oude ikonen. Deze zomer kunt u in het Ikonenmuseum deze bijzondere vorm van Russische volkskunst bewonderen. En ook voor kinderen is deze expositie zeker een bezoek aan het Ikonenmuseum waard.

Voor meer informatie: www.ikonemuseumkampen.nl

Kruispunt terug naar zondagavond

Kruispunt TV keert per september 2011 terug naar de zondagavond. Het RKK-programma geldt als de meest bekende en succesvolle televisierubriek over kerk, geloof en samenleving in Nederland. Het afgelopen seizoen was Kruispunt TV te zien op de vroege donderdagavond om 18.25 uur. Deze verhuizing blijkt van korte duur, tot grote tevredenheid van Leo Fijen, hoofd RKK. ‘Kruispunt is terug op de plek waar het thuishoort, op de zondagavond, het vertrouwde tijdstip voor onze vaste kijkers.’

Kruispunt zal, vanaf 11 september, in het nieuwe televisieseizoen geprogrammeerd staan om 23.00 uur, na de actualiteitenrubriek KRO’s Brandpunt. Leo Fijen ziet dit als een ideale zondagavond. ‘Eerst actualiteiten in Brandpunt, daarna overschakelen naar inspirerende levensbeschouwelijke verhalen in Kruispunt TV. Zo vlak voor het slapengaan laat Kruispunt TV zien waar het in het leven om draait.’

Wilfred Kemp, presentator van Kruispunt: ‘Kruispunt TV is een programma met een eigen gezicht. We maken het programma voor een breed publiek en brengen groot nieuws door katholieke ogen en menselijke verhalen. Het afgelopen jaar brachten we bijzondere verhalen op de donderdagavond: menselijke verhalen die staan voor ontwikkelingen in de samenleving. Juist door deze bijzondere verhalen vallen we op, bij kijkers, maar ook over de landsgrenzen. Zo werden we vorig jaar genomineerd voor een Emmy Award. Met onze terugplaatsing naar de zondagavond zijn we in staat meer kijkers te bereiken met ander nieuws.’

Kruispunt TV start het seizoen in 2011 met het bijzonder verhaal over Tim, zoontje van de Volendamse Annemarie en Jaap. Beiden overleefden de Nieuwjaarsbrand in café ’t Hemeltje. In 2009 werd hun zoontje Tim geboren. Helaas is Tim ziek, ongeneeslijk ziek. Hij heeft een energiestofwisselingsziekte. De prognose van de 2-jarige Tim is ronduit slecht. Jaap en Annemarie gaan met hun zoontje op bedevaart naar Lourdes om kracht op te doen voor de moeilijke tijd die komen gaat.
Presentatie: Wilfred Kemp

Kruispunt TV vanaf 11 september om 23.00 uur bij het RKK op Nederland 2. Kijk voor meer informatie op kruispunttv.rkk.nl

Nieuwe aankoop Museum Catharijneconvent vanaf 4 september 2011 in vaste collectie

Met de aankoop van het schilderij *De vier kerkvaders* (1632) van de Utrechtse meester Abraham Bloemaert heeft Museum Catharijneconvent in Utrecht een meesterwerk verworven. Dit schilderij vormt een belangrijke schakel binnen de museumcollectie vanwege de plaats die het inneemt in de geschiedenis van de christelijke cultuur in Nederland. Het schilderij is illustratief voor het Rooms-Katholieke zelfbewustzijn in een tijd waarin de maatschappij gedomineerd werd door de gereformeerden, maar waarin wel ruimte bestond voor andersdenkenden. Niet alleen was Bloemaert (1566-1651) een vooraanstaand Rooms-Katholiek, maar ook het onderwerp, enkele beeldmotieven en de herkomst geven een bijzondere meerwaarde aan de nieuwe aanwinst.

De verheerlijking van de Eucharistie door de vier kerkvaders Augustinus, Hiëronymus, Gregorius en Ambrosius is door geen enkele andere Nederlandse 17de-eeuwse schilder op deze wijze verbeeld. Het gaat daarbij om de meest fundamentele leerstelling van het katholicisme, namelijk dat de gelovige de vleesgeworden Christus met de hostie letterlijk tot zich kan nemen.

Museum Catharijneconvent zal het monumentale altaarstuk vanaf 4 september aan het publiek tonen in de vaste collectie.

Voor meer informatie: www.catharijneconvent.nl

Belangrijk

Bereikbaarheid Pastor Gies

Werktelefoon thuis: 0561-618290 (graag inspreken)

Dinsdag t/m vrijdag kunt u overdag ook bellen in Meppel, waar zij regelmatig (tussen de middag) bereikbaar is. tel.: 0522-252782.

Voor niet dringende zaken kunt ook mailen: pastorgies@rkkerkmeppel.nl

Vrije dag pastor Gies

Pastor Gies heeft op maandag haar vrije dag.

Vriendelijk verzoek om de pastor niet op haar vrije dag te storen. Voor dringende zaken wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Beheerders kerkgebouw

Herman Knape, Tweeloo 13, 7942 AV Meppel, T (0522)-259726

Piet Lakerveld, Heerengracht 7c, 7941 JH Meppel, T(0522)-261490

Contactpersoon onderhoudswerkzaamheden kerkgebouw

John Pragt, L.O.-laan 4, 7943 CW Meppel, T(0522)-253909

Vieringen binnen het samenwerkingsverband:

	Hoogveen donderdag 19.00 uur zondag 09.30 uur	Beilen zondag 11.00 uur	Het Erfdeel zondag 10.00 uur
Zondag 10-07-2011	woord- en communie D. Gies	woord- en communie D. Gies	F. Groen
Donderdag 14-07-2011	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 17-07-2011	Eucharistieviering J. Okonek	Eucharistieviering J. Okonek	Gast maaltijd
Donderdag 21-07-2011	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 24-07-2011	woord- en communie D. Gies	woord- en communie D. Gies	F. Groen
Donderdag 28-07-2011	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 31-07-2011	Eucharistieviering J. Okonek	Eucharistieviering J. Okonek	W. Sarolea
Donderdag 04-08-2011	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 07-08-2011	woord- en communie D. Gies	woord- en communie D. Gies	K. Stroop
Zondag 14-08-2011	woord- en communie DOLP	woord- en communie DOLP	F. Groen
Zondag 21-08-2011	woord- en communie D. Gies	woord- en communie D. Gies	Gast
Zondag 28-08-2011	woord- en communie D. Gies	woord- en communie D. Gies	F. Groen
Donderdag 01-09-2011	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 04-09-2011	Eucharistieviering J. Okonek	Eucharistieviering J. Okonek	K. Stroop
Donderdag 08-09-2011	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 11-09-2011	woord- en communie DOLP	woord- en communie DOLP	M. van Hall
Donderdag 15-09-2011	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 18-09-2011	Eucharistieviering J. Okonek	Eucharistieviering J. Okonek	W. Sarolea maaltijd